

# Femklubbsregattan

Det finns många sätt att kappsegla på. Femklubbsregattan är en tradition och ett perfekt tillfälle att få testa att segla i nya konstellationer, mot nya motståndare. Kanske också i nya båttyper och på nya platser.

Text: Ylva Lindstedt

Femklubbsregattan var en superrolig upplevelse för oss alla i teamet. Teamet bestod av Jenny Hammersland, 20 år, Rasmus Granzin, 17, samt Ida Elfving, 15. Jenny seglar vanligtvis 29er på Motala seglarymnasium samt lite kölbåt. Rasmus seglar Wazp och Laser i Motala. Ida är inne på sitt sista år i optimisten och har börjat testa lite andra båtar.

Regattan började med en heldagsvisit på Liseberg där vi fick träffa och lära känna de andra deltagarna. Vi var totalt sex klubbar, ett lag vardera från USA, Finland, Danmark och Norge samt två lag från Sverige, GKSS och KSSS.

Efter Liseberg tog vi oss till Marstrand där regattan hölls och senare på kvällen åt vi på en Shanti Shanti som låg på ön, supergod mat serverades. Efteråt tog alla en promenad runt ön för att sedan sova.

Alla deltagare bodde på Korvetten, där även frukosten och lunchen serverades. Sista frukosten lagade det amerikanska laget amerikanska pannkakor med choklad i. Det var supermysigt och dessutom nära till hamnen där båtarna låg.

Under andra dagen fick vi möjlighet att träna in oss i båtarna under förmiddagen; vilket nog var bra för oss eftersom vi aldrig seglat tillsammans och dessutom olika båtar.

Vi seglade en båt som heter Topper Omega och ingen av oss hade tidigare provat den. Tyvärr blåste det väldigt lite under det passet, men solen sken och kul hade vi i alla fall. Under eftermiddagen var det tävling som gällde. Under tredje dagen var det tävling både under förmiddagen och eftermiddagen men med en lunchpaus mellan. Denna dag blåste det mycket, 7-9 m/s i medelvind.

På kvällen åt vi på havshotellet. Huvudrätt samt efterrätt serverades. Maten var fantastiskt god och trevligt sällskap. På kvällen spelade vi fotboll och sedan gick alla och satte sig vid en liten kulle och tittade på solnedgången.

Sista dagen var tävlade vi bara under förmiddagen. Men innan det var det dags att packa och städa. Efter seglingen fick vi lunch och sedan var det dags för prisutdelning. Det visade sig att vi vann vilket vi blev väldigt glada över.

Arrangemanget var bra tyckte vi. Båtarna var roliga att segla och det samma gällde banan; som var en kryss länsbana med en extra loop. Vi alla tar med oss ett roligt minne och många lärdomar när det kommer till själva seglingen. Det som var viktigast för att det skulle gå bra för oss, kom vi fram till var att peppa varandra och skratta massor!



KSSS tog hem segern! Teamet: Rasmus Granzin, Jenny Hammersland och Ida Elfving