

USA stipendiat med NAS

Mitt namn är Ossian Kamal och jag är 17 år gammal. Sedan jag var åtta år har jag seglat för KSSS, optimist och Laser. I våras fick jag äran att ta emot KSSS NAS-stipendium. NAS-stipendiet är ett stipendium som ger seglare från KSSS möjligheten att åka till USA, bo hos en värdfamilj och vara delaktiga i den lokala seglarklubben. Jag fick chansen att åka till Camden Yacht Club i Camden, Maine, i två veckor i slutet av sommaren.

I augusti lyfte mitt plan mot Boston. Sommaren hade varit hektisk och jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av min USA-resa. Jag blev både lite nervös och förvåntansfull. All nervositet släppte dock när Rick, min värdpappa, hämtade mig från flygplatsen. Han välkomnade mig med en stor kram. Jag blev inkastad i den amerikanska kulturen från start, med middag hos hans dotter.

Burgers, beers and corn on the cob stod på menyn. Vi övernattade i Ricks familjs sommarstuga, ute på en ö vid atlantkusten.

Skärgårdskänsla

Dagen därpå fortsatte vi bila norrut, tills vi kom fram till Camden runt lunch. Innan jag ens hade hunnit packa upp hos Rick, skulle vi iväg på en drink hos grannklubben.

Sedan hemåt för att göra iordning middag. Rick hade spontant bjudit över åtta vänner på middag. Och trots att jag sänkte medelåldern runt middagsbordet med 50 år, var det väldigt kul. Dagen därpå var min första dag på seglarskolan. De andra instruktörerna var ett par år äldre än mig och de flesta gick på college. Det var dock inga problem, vi kom bra överens och hade väldigt kul tillsammans. Dagarna bestod av ett förmiddagspass med yngre barn och ett eftermiddagspass med äldre och mer erfarna barn. Klubben hade Optimister och RS Aero för de små barnen och 420 för de äldre barnen.

Generöst

Seglarskolan fungerade ungefär som i Sverige. Barnen fick sitta ensamma eller med en kompis i en jolle och segla runt en bana.

Ibland gjorde vi lekar på land och en dag hade vi skattjakt. När seglarskolan var klar för dagen stängde vi klubbhuset och hittade på något kul. De flesta kvällarna hade vi middagsgäster. Rick bjöd sina vänner eller människor från seglarklubben han inte kände men som ville träffa mig. Det var roligt att få träffa alla dessa människor och efter två veckor i Camden hade jag säkert ätit middag med över 50 olika personer. De andra instruktörerna bjöd mig även på några hemmafester. Det var riktigt kul och jag fick träffa ännu fler amerikanska ungdomar.

Summering - sök stipendiet!

Tyvärr hann jag endast spendera en helg i Camden men vi tryckte in så mycket som möjligt. Ett annat par i seglarklubben hade frågat om jag ville åka ut och segla med dem i deras båt under lördagen, under söndagen fick jag chansen att vara med i en regatta. Endast gamla träbåtar deltog i regattan, vilket var riktigt häftigt att se. Båten som jag fick segla på hette Gesture. Efter regattan var det regattamiddag och fest. Innan jag åkte till USA hade jag hört att de flesta amerikanare var gästvänliga, trevliga och utåtriktade. Under mina två veckor i Camden fick jag verkligen detta bekräftat. Alla i min omgivning var extremt generösa och inbjudande. Jag blev bjuden på en 18-årsfest, middagar, hemmafester, bio, fick chansen att delta i en regatta och mycket mer.

Till dig som funderar över att söka stipendiet - gör det. Jag hade väldigt kul i USA. När jag väl var där tänkte jag inte på vilken häftig upplevelse det var. Men nu i efterhand, när jag sitter i decembermörkret och skriver det här, är jag verkligen enormt tacksam över att jag fick göra utbytet.



Ossian Kamal var NAS-stipendiat, fick jobba på seglarskola i USA och lära känna amerikanska seglare.